

Programma 2018

1. Paul Gauguin op Tahiti - 23 jan.

Met de warme kleuren van Gauguin teken je prachtige vrouwen in jouw eigen tropisch paradijs.
Collage, oliepastel en verf - Ria van Alebeek

2. Kleurpotlood? Ja, kleurpotlood! - 6 febr.

Met kleurpotlood is zo veel mogelijk!
Een dagje techniek, waarbij je ook jezelf tegenkomt.
Kleurpotlood en papier - Ingeborg van Dijk

3. Grafische vogels met inkt - 20 febr.

Handvatten om vogels van diverse kanten vorm te geven,
Gekke, creatieve, prachtige vogels tekenen.
Inkt en eventueel kleur - Jose te Hennepe

4. Afvalkunst - 6 mrt.

Afval tot kunst verheven! De kunst van het recyclen:
maak van afgedankte materialen een kunstwerk
Afval en verf - Marleen van Eeten

5. Kleurrijke verhalen - 20 mrt.

Teken wat je ziet, hoort, leest en beleeft! Wat be-tekenen jij?
Stift, pen, kleurpotlood, waterverf -
Ria van Alebeek

6. De kleuren van Klee - 3 apr.

Paul Klee als inspiratiebron, dwalen
door zijn kleuren, schilderend op jute.
Verf en jute - Ingeborg van Dijk

7. Koppige Klei - 17 april

Kneed, rol en vorm een platte wereld van klei. Wat
maakt (een) indruk? Klei (en verf) - Ria van Alebeek

8. Collage van je leven! - 15 mei

Jouw dromen, verlangens, wensen... maak ze
zichtbaar in een collage! Tijdschriften, fotomateriaal,
verf, stift, potlood, fineliner etc. - Marleen van Eeten

9. Bonte-Beesten-Bende-Boekje - 29 mei

Wat maakt een dier tot dier? Laat je ingesleten beelden
los, maak dit boekje dat ook een puzzel is! Postkaarten,
gesso, verf, stift, houtskool, wasitape - Ingeborg van Dijk

10. Mens wat ben je mooi! - 12 juni

Mensen tekenen en betekenen. Wat betekenen jij voor
jezelf... en wat betekenen je voor de ander? Teken en
schrijven, ecoline en bodypaint - Gerdie Schiphorst

11. Die ene mooie kleur... - 26 juni

Je maakt een aantal werken met verschillende
technieken waarbij jouw lievelingskleur leidend is.
Divers materiaal - Marleen van Eeten

12. Pastel op zwart - 4 sept.

Vanuit het zwart komen de kleuren naar voren.
Je tekent met licht!
Olie- en soft- pastelkrijt - Ria van Alebeek

13. Leve de boom (schors)! - 18 sept.

Alles over de boom: van de symbolische betekenis
van jouw getekende boom tot het schilderen op
schors. Divers materiaal - Ingeborg van Dijk

14. Picasso's vrouwen? - 2 okt.

Kruip in de huid van Picasso en bezie de vrouw door
zijn ogen: hoe ziet jÓuw Picasso-vrouw er dan uit?
verf, inkt, oliepastel op stevig aquarelpapier
of doek - Marleen van Eeten

15. Verzamelingen - 16 okt.

Wat verzamel jij? We tekenen en schilderen
verzamelingen en stoppen ze in doosjes!
Potlood, inkt, verf, doosjes - Ingeborg van Dijk

16. Feniks; verrijst uit de as - 30 okt.

Maak een vuurvogel uit as, houtskool verf en papier
en laat haar vliegen. Papier, houtskool, verf, as,
lucifers en..... - Ria van Alebeek

Open Dag - 13 nov.

Korte workshops - Alle docenten

17. Intuïtief mandala schilderen - 27 nov.

Werken in de cirkel: één van de mooiste en krachtigste
symbolen die we kennen! Schilderend en tekenend in
contact met je onbewuste.
Acrylverf, ecoline, kleurpotlood - Marleen van Eeten

18. Ruimte voor licht - 11 dec.

In de donkere dagen naar Kerst mag het licht schijnen.
Maak je eigen ruimte voor een lichtje uit zachte steen.
Limburgse mergel en gereedschap - Ria van Alebeek

Drie holistisch tekendocenten nodigen je uit mee te doen!

We bieden 18 los te volgen lessen, waar je betekenisvolle
werkstukken maakt. Elke 2 weken is er een lesdag op dinsdag.

Contact: kunstzinnigjaar@gmail.com, www.kunstzinnigjaar.nl

Locatie Tekenschool de Kolam: Laarstraat 77 te Zutphen



